



ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ

ΕΛΘΕ, ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΣΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΕ ΜΑΣ

Ο Χριστός μας καλεί να γίνουμε κοινότητες συμφιλίωσης και θεραπείας

Αθήνα, Ελλάδα, 9-16 Μαΐου 2005

Διαλογισμός 10 Μαΐου

Όχι για Σχολιασμό

Έγγραφο Αρ. **1**

ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

**Μήνυμα για το Συνέδριο για την Ιεραποστολή και τον Ευαγγελισμό.
Αθήνα – Μάιος 2005**

Σας μεταφέρουμε χαιρετισμούς από όλους τους επικεφαλής των Εκκλησιών στην Ιερουσαλήμ και τις ποικίλες κοινότητές τους καθώς συναντιέστε για να μελετήσετε το επόμενο στάδιο στο έργο της Ιεραποστολής και του Ευαγγελισμού των χριστιανικών εκκλησιών.

Ο Σταυρός αυτός είναι ένα σύμβολο της αγάπης μας και των προσευχών μας προς τον Θεό να δώσει την ευλογία Του σε όλους εσάς και να καθοδηγεί τις σκέψεις σας. Κατασκευάστηκε στη Βηθλεέμ από Χριστιανούς τεχνίτες, των οποίων οι ζωές βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω της παρούσης καταστάσεως στους Αγίους τόπους. Το ξύλο που χρησιμοποιήσαν προέρχεται από ελαιόδενδρα που ξεριζώθηκαν για να ανοίξουν δρόμο για το λεγόμενο “τείχος ασφαλείας”. Ο Σταυρός κατασκευάστηκε αριστοτεχνικά με τη συνένωση ξύλινων πλακών – μια σαφής υπενθύμιση προς όλους εμάς ότι η μαρτυρία μας είναι περισσότερο θετική και αποτελεσματική όταν οι πολυάριθμες εκκλησίες μας εργάζονται και καταθέτουν τη μαρτυρία τους μαζί.

Ο Ιησούς είπε, “*κάγῶ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἔλκύσω πρὸς ἑμαυτόν.*” (Ιωάννης 12.32). Έτσι, πιστεύουμε ότι όσο περισσότερο δυνατή είναι η κοινή μας μαρτυρία, τόσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη του Σταυρού να ἔλκει άνδρες και γυναίκες προς τον Χριστό, ο οποίος προσφέρει θεραπεία και συμφιλίωση στον κόσμο.

Ο Σταυρός συνοδεύεται επίσης από αντιπροσώπους των διαφόρων εκκλησιαστικών οικογενειών μας, υπενθυμίζοντας σε όλους εσάς ότι επιζητούμε να αποτελέσουμε μια ζωτική, ζωντανή μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος και του αναστηθέντος Κυρίου μας. Εντούτοις, η αποτελεσματικότητα της μαρτυρίας μας απαιτεί τις προσευχές και την υποστήριξη ολόκληρης της Χριστιανοσύνης ανά τον κόσμο. Μολονότι ο καθένας από

εμάς καλείται από τον Θεό να καταθέσει την μαρτυρία του στην αγάπη που φανερώνεται μέσω του Σταυρού στις πατρίδες μας, σας ζητάμε ωστόσο να βοηθήσετε και να ενθαρρύνετε όλους τους Χριστιανούς των Αγίων τόπων να αποτελέσουν “Ζωντανούς Λίθους”.

Ευχόμαστε σε όλους σας, την Ειρήνη του Αναστηθέντος Χριστού.