

Ανακοινωθέν Ιεράς Συνόδου ένεκα της πρόσφατης απόφασης για μετατροπή σε Μουσουλμανικό τέμενος της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως

churchofcyprus.org.cy/63265

July 16, 2020

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀπηχοῦσα καί τὰ αἰσθήματα ὀργῆς καί ἀγανάκτησης τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ, ὅπως καί ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων, ἐκφράζει τήν βαθιά της θλίψη καί ἀνησυχία συγχρόνως, ένεκα τῆς πρόσφατης ἀποφάσεως τῶν Τουρκικῶν ἀρχῶν νά μετατρέψουν τήν Ἁγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως σέ Μουσουλμανικό τέμενος.

Ὁ Κυπριακός Ἑλληνισμός ἔχει έναν ἐπιπρόσθετο λόγο νά ἐκφράζει τήν ἀνησυχία καί τή θλίψη του γιά τήν ἀνίερη καί ἀπαράδεκτη αὐτή πράξη τῆς Τουρκικῆς ἡγεσίας, δεδομένου ὅτι ἀπό τὸ ἔτος 1974, ὁ μεγαλύτερος ἀριθμός τῶν Ἐκκλησιαστικῶν μνημείων τῶν κατεχομένων ὑπὸ τῶν Τουρκικῶν στρατευμάτων ἐδαφῶν τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἔχουν συληθεῖ καί ἔχουν παραμείνει τὰ τοιχώματα νά βοοῦν. Ἄλλες Ἐκκλησίες ἔχουν μετατραπεῖ σέ Μουσουλμανικά τεμένη, ἄλλες σέ σταύλους ζῶων,

ἄλλες χρησιμοποιοῦνται γιά στρατιωτικούς σκοπούς, ἄλλες ἔχουν καταστραφεῖ ὀλοσχερῶς γιά νά ἐξαλειφθεῖ κάθε χριστιανική ταυτότητα τοῦ τόπου. Αὐτή ἄλλωστε ἦταν ἡ τακτική σέ ὅλη τήν ἱστορία τῶν Τούρκων στὰ ἐδάφη ποῦ κατελάμβαναν στρατιωτικά. Ὅμως, «ἐάν οἱ ἄνθρωποι σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι κεκραῶνται». Εἶναι μὲ θλίψη ποῦ παρακολουθήσαμε καί δηλώσεις τῶν ἐκπροσώπων τῶν Τουρκοκυπρίων, οἱ ὅποιοι, θέλοντας νά στηρίξουν τήν πράξη τῆς Τουρκικῆς Κυβέρνησης, κατηγορήσαν ψευδῶς καί ἀσυστόλως τοὺς Ἑλληνοκυπρίους ὅτι προέβησαν σέ καταστροφές τουρκοκυπριακῶν μνημείων καί ἐθελοτυφλοῦν, ἐνῶ καθημερινῶς βλέπουν, στίς περιοχές ποῦ διαβιοῦν, τοὺς κατεστραμμένους ἀπὸ τοὺς ἰδίους Χριστιανικοὺς Ναοὺς τῶν κατεχομένων ἐδαφῶν, χωρὶς αἰδῶ προβαίνουν σέ παρόμοιες ἀσύστολες καί ἀστήρικτες κατηγορίες.

Θὰ ἐπιθυμούσαμε νά ἐνώσουμε τὴ φωνὴ διαμαρτυρίας μας γιά τὴ μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ Μουσουλμανικό τέμενος μὲ ἐκείνους ποῦ προέβησαν σέ διάφορες δηλώσεις. Λυπούμαστε ὅμως νά παρατηρήσουμε πῶς, ὅπως συνέβη μὲ παρόμοιες δηλώσεις γιά τὴν Κύπρο, ποῦ παρέμειναν νεκρὸ γράμμα χωρὶς ἀποτέλεσμα, ἀκόμα καί ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, φοβούμαστε ὅτι τὸ ἴδιο θὰ συμβεῖ καί γιά τὴν περίπτωση τῆς Ἁγίας Σοφίας, γιατί δὲν ὑπάρχει ἡ βούληση, ένεκα τῶν συμφερόντων τῶν χαρακτηριζομένων χριστιανικῶν ἢ πολιτισμένων Δυτικῶν χωρῶν νά λάβουν πρακτικὰ μέτρα ἐναντίον ἐκείνων ποῦ καθίστανται καθημερινῶς «ὑβριστὲς» μὲ λόγους καί πράξεις τῆς Χριστιανικῆς πίστεως καί τῶν ἀξιῶν τοῦ πολιτισμοῦ μας. Ἄλλωστε, μὲ ἐκπληξη παρακολουθήσαμε καί δηλώσεις



ήγετων Δυτικών χωρών να στηρίζουν άνερευθρίαστα την απόφαση της Τουρκικής ήγεσίας. Το ίδιο συμβαίνει με τις νωθρές και νωχελικές αντιδράσεις τους στις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

Φοβούμαστε ότι ή για έμας άψυχολόγητη και άδικαιολόγητη αυτή ένέργεια, όπως προσφυώς έχει λεχθει, «θα όδηγήσει σε βαθιά ρήξη μεταξύ Χριστιανισμού και Ίσλάμ». Για έμας άποτελει άψυχολόγητη και άδικαιολόγητη ένέργεια, όμως για την Τουρκική ήγεσία άποτελει συνειδητή έπιλογή από τη στιγμή που άποφασίζει να κάνει στροφή και να

άπομακρυνθει από την Εύρώπη για να ύλοποιήσει το ισλαμικό όραμα της Όθωμανικής αύτοκρατορίας. Το πρόβλημα είναι έπομένως βαθύτερο, θα το όνομάζαμε συστημικό, γιατί άφ' ένός μεν στρέφεται έναντίον των Χριστιανικών άρχών και της Χριστιανικής πίστεως, άφ' έτέρου δε άναπλάθει την μουσουλμανική ταυτότητα που πρέπει να είναι άλλη από τη Χριστιανική. Δεν πρέπει να περάσει άπαρατήρητο ότι και ένας άλλος σημαντικός Ναός της Κωνσταντινουπόλεως, με βαθύτατο θεολογικό περιεχόμενο και ιστορία, ή Μονή της Χώρας, με τα άπαραμίλλου κάλλους ψηφιδωτά και τοιχογραφίες προετοιμάζεται να μετατραπει σε μουσουλμανικό τέμενος. Έάν λοιπόν, έστω και ένας Μουσουλμάνος ήγέτης, πολιτικός ή θρησκευτικός, δεν δηλώσει την αντίθεσή του για την πράξη αυτή των Τούρκων, τότε όλόκληρη ή Μουσουλμανική κοινότητα καθίσταται ένοχη, στηρίζοντας άμεσα ή έμμεσα την πράξη και τους στόχους της Τουρκικής ήγεσίας.

Αυτή μας ή διαμαρτυρία άπευθύνεται ως κραυγή άγωνίας στους Διεθνείς πολιτικούς και διαχριστιανικούς όργανισμούς, σε Κυβερνήσεις χωρών, άκόμα και στην Διάσκεψη Ίσλαμικών χωρών για να άσκήσουν πιέσεις στην Τουρκία να σεβαστει το πλέον ιερό σύμβολο των άνα την οίκουμένη Χριστιανών και ό Πρόεδρος της χώρας να πάψει να έκτοξεύει άπειλές ότι, «άντι να άφήσουμε τους άλλους να μάς σκοτώσουν, να τους σκοτώσουμε έμεις». Άν αυτή είναι ή περι Θεοϋ αντίληψη του Ίσλάμ, τότε αυτό καθίσταται επικίνδυνο για όλη την άνθρωπότητα, ιδαιτέρως σήμερα, ένεκα της άναμίξεως Χριστιανών και Μουσουλμάνων. Άλλωστε, ή τρομοκρατία, δυστυχώς, έχει κυρίως ισλαμική ταυτότητα.

Έπειτα από τον θόρυβο που δημιουργήθηκε από την «περίφημη» απόφαση της Τουρκικής ήγεσίας για μετατροπή της Άγίας Σοφίας σε Μουσουλμανικό τέμενος, όλα τα μέσα μαζικής έπικοινωνίας παρουσίασαν τον χριστιανικό διάκοσμο της Άγίας Σοφίας. Με τον τρόπο αυτό έγινε κατανοητό και άντιληπτό και στους πλέον άνυποψίαστους, ότι πρόκειται όντως για Χριστιανικό Όρθόδοξο Ναό ό όποιος ούδεμία σχέση έχει με τη Μουσουλμανική θρησκεία, ή όποία είναι είκονοκλαστική. Γι' αυτό και άπασχολει τις θρησκευτικές άρχές της Τουρκίας πώς θα καλύψουν τα έργα πίστεως, τέχνης και πολιτισμοϋ και δεν διακατέχονται από κανένα αίσθημα ντροπής ούτε από έλεγχο συνειδήσεως.

Καλοϋμε όπως οί ψηφιδωτές είκόνες της Άγίας Σοφίας χρησιμοποιηθοϋν από όλες τις Όρθόδοξες χώρες που δέχονται έπισκέπτες και με κάθε τρόπο σε δημόσιους χώρους, Άεροδρόμια, Ξενοδοχεία κ.λ.π. για να ύπενθυμίζουν σε όλους, Χριστιανούς, Μουσουλμάνους, άθέους και πιστούς, ότι ή Άγία Σοφία είναι Χριστιανική Όρθόδοξη Έκκλησία και ή πράξη της Τουρκίας άποτελει βεβήλωση του σημαντικότερου μνημείου και συμβόλου του Χριστιανισμού. Άς μετατρέψουμε τα άπαραμίλλα ψηφιδωτά της

Θεοτόκου Πλατυτέρας, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἄλλων εἰκονιζόμενων ἁγίων σὲ μάρτυρες τῆς ἱστορίας καὶ τῆς πίστεώς μας σήμερα. Μέσω τῶν πρεσβειῶν τους θὰ γίνει τὸ θαῦμα.

Ἐὰν ὄντως ὁ πρόεδρος τῆς Τουρκίας εἶναι εἰλικρινῆς μὲ τὸν ἑαυτό του καὶ θέλει νὰ ἔχει «μικρὴ δόση σοφίας», σὲ ἀντιπαραβολὴ μὲ τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Σοφίας, λέγοντας ὅτι θὰ σεβαστεῖ τοὺς πολιτισμούς, δὲν ἔχει παρὰ νὰ τὸ ἀποδείξει ἔμπρακτα καὶ ἀντὶ νὰ μετατρέψει τὴν Ἁγία Σοφία σὲ μῆλον τῆς ἔριδος, δεδομένου ὅτι εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θὰ ἐπιμείνει πεισματικὰ στὴν ἀπόφασή του, τότε ἄς ἐπιτρέψει καὶ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τὸν πραγματικὸ ἰδιοκτήτη, νὰ τελεῖ σὲ ἓνα τμῆμα τῆς Ἁγίας Σοφίας τὴ Λειτουργία γιὰ τοὺς Χριστιανούς, ὅπως σὲ ἄλλο τμῆμα θὰ τελεῖται ἡ Μουσουλμανικὴ προσευχή.

Πιστεύουμε ὅτι ἡ ἐλπίδα μας πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ οἱ ἐπικλήσεις μας πρὸς τὴν Ὑπέρμαχο Στρατηγὸ Θεοτόκο καὶ Μητέρα μας, θὰ ὀδηγήσουν τὰ βήματά μας πρὸς ἀναψυχὴν.

Δεόμεθα ὅπως, ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός,
ἡ κατασκευάσασα τὸν κόσμον ἐν ὀσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ,
τῇ συνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ τοῦ παναγίου καὶ προσκυνητοῦ Πνεύματος,
ὁ ἐλεήμων καὶ φιλόφρων Κύριος, ὁ δι' ἡμᾶς σαρκωθείς,
ἐλεήσῃ καὶ κραταιώσῃ τὸ γένος τῶν Χριστιανῶν
τῶν εἰς Αὐτὸν πιστευόντων καὶ ἐπικαλουμένων τὴν Αὐτοῦ βοήθειαν.

Ἔτι δεόμεθα Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν,
ὅπως διαφυλάξῃ ἀμόλυντον τὸν Ναὸν Αὐτοῦ,
ἔνθα ὕμνους καὶ δοξολογίας ἀνέπεμπον ἐπὶ αἰῶνας γενεαὶ γενεῶν,
ὁ φιλόχριστος λαὸς μετὰ τῶν εὐσεβεστάτων Βασιλέων,
τῶν Πατριαρχῶν καὶ τοῦ ἱεροῦ κλήρου τὰς Λειτουργίας ἐπιτελούντων,
ἐναποθέτοντες τὰς αὐτῶν ἐλπίδας εἰς τὸν Κύριον καὶ Βασιλέα τῆς δόξης. Ἀμήν!

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου,
16 Ἰουλίου 2020