



חג המולד 2016

חג המולד הוא חגיגתו של ישוע, המושיע. בחגיגה זו אנחנו רואים את המסתורין של הטוב שמופיע במרכז החיים הרגילים, אפילו במרכז הרוע. זהו הרגע בו מפציע האור מהחשיכה. חג המולד הוא הזדמנות לחגוג את קיומו של אלוהי החיים בעולם בו המוות נוכח יותר מדי.

כפי שנוצרים חוגגים את חג המולד, אנו מחדשים את אמונתנו בכך שהדרו של אלוהים זורה בתוכנו. אנחנו חוגגים את העובדה שזה קרה דרך ישוע הנוצרי, שנולד לאישה בתור אדם מהשורה, עם כל פוטנציאל האהבה והפגיעות של רך נולד.

אין דרך להיות בן אדם מבלי להיות קודם ילד. בתור ילדים אנחנו מקבלים את החיים מאחרים; אנחנו צריכים שיאכילו וילבישו אותנו, אנחנו צריכים אהבה מהסביבה שלנו, אנחנו צריכים ללמוד מאחרים, אנחנו צריכים שיגנו עלינו מפני סכנות, אלימות ומחלות. אנחנו צריכים להיות שייכים למישהו, היכן שהוא.

כיום, ילדים רבים נחשפים לאפשרויות עצומות בנוגע לחייהם בהווה ובעתיד. הם אדם מרכזי במשפחתם, בקהילות שלהם, במולדתם ובעולם. בכל המדינות בעולם הם גם מתמודדים עם אתגרים, סיכונים ואפילו איומים. חלקם נחשפים לכך יותר מאחרים, והרבה יותר מכפי שילדים אמורים להיחשף. זה קורה במקרים של קונפליקטים, אלימות והתקפות נוספות נגד גופיהם ונפשותיהם העדינות. ילדים רבים כיום, במספרים גדולים מכפי שראינו במלחמת העולם השנייה, הם פליטים הנמלטים מבתיהם ומחייהם המוגנים.

זהו גם סיפורו של בן האלוהים. הסיפור התנכ"י של הולדת ישוע כולל את כל ההיבטים הללו בחיי האדם: אכפתיות ואהבה, לצד סכנות עצומות ואיום על החיים. המלך הורדוס ביצע את החטא החמור ביותר בכך שרצח את כל הילדים באזור בו נולד ישוע על מנת למנוע איומים על כוחו. ישוע ומשפחתו הפכו לפליטים במצרים.

בתור מועצת הכנסיות העולמית, אנחנו מדגישים את תפקיד הכנסייה במתן מענה לצרכי הילדים. אנו מעודדים אחד את השני לעמוד בחזית הטיפול וההגנה עבור החלשים ביותר בינינו, במיוחד עבור פצועים ופליטים. אנחנו רוצים לבצע תרומות נוספות בהיבט זה, הממחישות את הצדדים הידיוותיים לילדים, האכפתיים והמגנים של הכנסייה.

השנה, ברכת חג המולד שלנו נעשתה על ידי ילדים בבית לחם. הציורים שלהם הם ביטויים מדהימים של היופי של החיים במקום הולדתו של ישוע, לצד ההגבלות והאיומים על חייהם במסגרת הכיבוש המתמשך, עם הגדרות והחומות שלו. מהקונטקסט של בית לחם היום נובעת תקווה לעולם כולו, תקווה שתואמת לזושקיבלנו בעת לידתו של ישוע לפני שנים

רבות בבית לחם. כפי שהיא משתקפת בעיני הילדים, התקווה הזו אף יותר יקרת ערך וזוהרת, עבור כל הילדים בסכנה, לכל האנשים מכל הגילאים בכל המקומות, המשתוקקים לממלכתו של נסיך השלום.

מי ייתן וילדי בית לחם יחוו את הסימנים של ממלכת נסיך השלום, הילד שנולד בעירם המדהימה! הבה נחגוג את חג המולד, היכן שלא נהיה, ומי ייתן ואהבת אלוהים לכל ילדיו תמלא את ליבנו ותנחה את צעדינו הלאה בדרכינו המקודשת והמשותפת שלנו לצדק ושלום!



הכומר ד"ר אולב פיקס טוויט

מזכ"ל

מועצת הכנסיות העולמית